



Jalousi og modvilje er altså udtryk for, at nogen føler sig truet. Så overbevis alle i den sammenbragte familie om, at de er sundtvilige. Lige præcis, som det er. Det anbefaler familie- og parterapeut Søren Holst.

MAN SKAL VÆRE PARAT TIL AT SLUGE ET PAR KAMELER

Mange voksne lever sammen med børn, som de ikke er biologisk mor eller far til. Det er svært. Se på projektet som en fusion af to firmaer. Mås ikke på. Giv tid og plads, og slug et par kameler, lyder rådet fra familie og parterapeut Søren Holst.

Hvorfor skal jeg gøre, som han siger? Han er ikke min chef! Eller: "Han er ikke min far!" At samle to familier under samme tag sværer til at samle to firmaer i samme kontorbygning, mener familie- og parterapeut Søren Holst, som hjælper både børn og voksne i sammenbragte familier i sin konsultation i København.
– Se på scenariet som to chefer fra hver sit firma, som beslutter at føre deres virksomheder sammen, foreslår han.
– Børnene er de medarbejdere, der rykkes sammen under én kendt og én ukendt chef. De to chefer kan have svært ved at acceptere, at den anden chef bestemmer over de medarbejdere, som han kender så godt og selv har skolet.
Selv om situationen er svær for begge parter, er det sjældent, medarbejderne selv har ønsket den. Derfor lægger de næppe samme grad af samarbejde og fleksibilitet i fusionen som de chefer, der selv satte den i gang.
Modvilje mod de andres chef opstår i beg-

ge medarbejdergrupper: "Tror han, at han skal bestemme over os..." er den umiddelbare reaktion.

Medarbejdergrupperne føler også ofte utilje mod hinanden måde at opføre sig på. De andre hører måske radio hele tiden. De efterlader papirbunker i kopirummet eller kommer for sent til møder. Endelig er hver enkelt medarbejder bange for at miste sin position. De to bogholderes slás om at beholde deres domæner. Det samme gælder receptionister, salgere og konsulenter. De forlader en tryg position og havner i en konkurrencesituation, som de ikke kender udfaldet på.

TRUET PÅ POSITIONEN

– Det ville være underligt, hvis den nye situation ikke skabte utryghed, mener Søren Holst.
Søren Holst arbejder med oplevelsesorienteret terapi, dvs. en terapiform, der handler om følelser her og nu, og han peger på, at når det er to familiekulturer, der flytter

sammen, er der endnu mere på spil på det følelsesmæssige plan; end der er i det fusionerede firma.

– Og her kan man så ikke bare sige op og finde et andet job, hvis det ikke fungerer. Børn er stavnsbundne, når det gælder forældre. Den dreng, der var storebror og nu får større søskende, kan opleve, at han mister sin position. Han kan føle sig som mellemlederen, der bliver degradert til menig. Det samme kan ske, hvis hans mor får ny mand. Så er han ikke længere den ældste af hankon i familien, og hans mor har mindre brug for ham. Også familiens lille kæledægge, der får mindre søskende, kan føle sin position som glad klovn truet. Fars smukke prinsesse bliver bekymret, når hun ikke længere er eneste pige i flokken.

– Det helt afgørende er, hvordan forældrene håndterer det. Regn med, at der kommer konflikter, men forsøg at være på forkant med dem, opfordrer Søren Holst. De voksnes opgave er at berolige alle bedst muligt og sørge for, at alle mistet så lidt som muligt. Ligesom ved firmafusionen.

– Fortæll, hvad der skal ske. Tal med hver enkelt, og forsøg at sikre alles behov bedst muligt. Det drejer sig også om at få øje på de nye muligheder. Måske får man endelig en storebror, der kan spille fodbold med én, eller en voksen, som er super til matematik. Ifølge Søren Holst er de mest almindelige sammenbragte familier mor med børn plus stedfar, eller far med børn plus stedmor. I begge udgaver kan der senere komme fælles børn oven i hatten. Og så er der de familier, hvor der er børn – eller medarbejdere – på begge sider.

– På en måde er opgaven sværere her, fordi der er flere spillere. Til gengæld er der en anden form for balance, end dét, hvor den ene voksne flytter sammen med en gruppe, der allerede er etableret.

VÆLG DET MILDESTE REGELSÆT

I sammenbragte familier, hvor alle ikke er lige nært knyttet til hinanden, kan man ikke forvente så stor overbaerenhed.

– Ubetinget hengivelse tager tid at bygge op og opstår sjældent, hvis den tilkomme voksne ikke møder børnene som helt små. Derfor er vilkårene fundamentalt anderledes. Det stiller store krav til de voksne, og jeg vil ráde dem til at respektere medarbejdernes tilknytning til den chef, de altid har kendt. Far ikke frem med krav og direktiver. Du bliver måske en tålt chef, men ikke en rigtig forælder. Sædine personlige grænser, men bland dig heltere én gang for lidt end én for meget. Den største fælde er ifølge Søren Holst, hvis man forventer, at den nye familie glider ind i kernefamiliens rammer.

"Ubetinget hengivelse tager tid at bygge op og opstår sjældent, hvis den tilkomme voksne ikke møder børnene som helt små"

– Vær glad, bare du en dag får lov at putte barnet, anbefaler han.

Når det gælder regler, sammenligner Søren Holst med de nyfusionerede storkommuner.

– Forrestil dig to grupper medarbejdere. Den ene gruppe plejede at blive til klokken 16 om fredagen, uanset om de var færdige eller ej. De andre gik hjem, når de var færdige, måske allerede klokken 14. Vælg her den regel, som er mest lempelig, så ingen mister noget.

Strammer ledere derimod op, opstår der modstand i den medarbejdergruppe, der mister privilegier. Det samme gælder sengetider og silkværn blandt sammenbragte børn, forsikrer Søren Holst.

– Ser vi på position, så sørge for, at den gamle bogholder bliver forvremmet til regnskabschef og får 1.000 kroner mere om måneden. Så bliver fusionen en god oplevelse også for ham.

Den datter, som plejede at hjælpe far med slipset hver morgen, kan stadig hjælpe far og måske også hans kæreste. Måske kan hun vægne gardiner til den nye stue.

I sammenbragte familier med ét sæt børn mener Søren Holst, det er bedst, hvis den tilkomme voksne i vidt omfang lader den biologiske forælder være chef.

Det kan være særligt svært for kvinder, som gerne vil gøre sig gældende på det følelsesmæssige område i en familie. Derfor er det væsentligt at undgå, at den stedmor, som ikke har følelsesmæssigt ansvar, bliver hensat til kun at påtage sig det store praktiske ansvar.

– Ellers vil hun føle sig som en husholdskræmmer, som ingen regner for noget, når det gælder det vigtige.

At blive papforælder til teenagerbørn kræver særlig fleksibilitet, påpeger familieterapeuten.

– Børn i den alder er stort set formet, så der er ikke meget at rette til. Her må den tilkomme voksne altså acceptere resultatet af andres opdragelse på lige fod med den biologiske forælder.

HÅB OM VENSKAB

Søren Holst anbefaler, at man i forholdet til sin nye partners barn – eller barn – stile efter veneskab. Men tag ikke versikabet for givet.

– Vi er længe om at se andre mennesker an. Vi skal opleve dem i mange situationer, før vi lukker dem helt ind.

Det gælder mellem de to piger, hvis forældrene har fundet på, at de skal bo sammen. Og mellem den syvårige dreng og hans mors kæreste. Eller den trettenårige pige og fars nye kone.

– Måske tager barnet bevidst eller ubevist hensyn til sin anden forælder, der måske står alene og er jaloux, tilføjter Søren Holst. Det betyder, at du ikke kan forlange at komme ind i varmen. I lang tid er det stædig de biologiske forældre, der opdragter, så slug en kamel, selv om det er utåligt, at ungen ikke bærer sit saftevandsglas ud i køkkonet. Går det slet ikke, mener Søren Holst, at de voksne må tage et grundigt kig på sig selv.

Hvordan leder vi det her firma? Er det autotetet, vi hver især er i gang med at underminere hos hinanden? Ser vi børnenes behov? – Konflikter opstår, uanset hvor man sammenligner mennesker – det værre sig i firmaer eller familier. Oprindelige og fusionerede. Med lydhørhed og respekt kan de fusionerede udvikle nye muligheder for alle parter.